

Hoe gaat het met de Martinidiensten?

Na de viering van 8 maart 2020 hebben we samen geluncht en in vier groepen de vieringen besproken zoals die de afgelopen maanden zijn geweest en hoe we verder gaan. De algemene indruk over de vieringen was goed, minstens even inspirerend als voorheen.

- Het besluit om door te gaan met een wekelijkse viering, mede mogelijk door een maandelijkse Morning Prayer, blijkt een goede keuze te zijn geweest.
- Het regelmatig zingen van **nieuwe liederen** is fijn, vooral als ze voor de dienst worden geoefend en in volgende diensten nog eens worden herhaald.
- Natuurlijk missen we Tiemo als vaste voorganger, maar de wisselende aanpak van de **gastvoorgangers** is ook wel inspirerend. En gelukkig doet Matty nog volop mee!
- Het **gemeenschapsgevoel** zou kunnen worden versterkt door activiteiten als een fietstocht, wadlopen of eten bij Happietaria. Ook gezamenlijk iets doen na de dienst zoals op 8 maart is een goede mogelijkheid. Een suggestie: nabespreking van (het onderwerp van) de preek tijdens zo'n na-de-lunch bijeenkomst. Misschien is niet elke preek daar even geschikt voor. Een spreker van buiten of een boekbespreking (voorbereid door 1-2 eigen mensen) is wellicht meer iets voor een doordeweekse avond. Voor dergelijke leerhuisachtige activiteiten is een behoefte van circa 2x per jaar genoemd.
- **Pastorale taken:** de groep 'Lief-en-leed' doet goed werk, vinden we; de groep probeert te weten wat er omgaat, en te zorgen voor een kaartje of een praatje. Voor grotere problemen is Matty Metzlar achterwacht.
- Ook de **Morning Prayers** worden besproken: de muziek is prachtig; het aandeel samenzang is inmiddels gelukkig wat toegenomen. Voor sommigen is het Engels een forse handicap, en voor hen zou de preek mogen vervallen. Anderen kunnen de boodschap des te beter opnemen omdat de Engelse taal een soort nieuwe bril biedt en/of omdat je meer dan anders de oren moet spitsen. Ook werd de suggestie gedaan om gezamenlijke publiciteit op te zetten voor alle Engelstalige diensten in Stad.
- Verder wordt gesuggereerd het **voorbedenboek** weer te gaan gebruiken en daaraan bekendheid te geven in het liturgieboekje.

Afsluitend presenteerde Matty Metzlar het thema voor de vieringen in de Paastijd onder de titel 'Dwarsliggen, leven vanuit opstanding'.

– Bert Ballast